

På Kryss med familjen Lannard-Öberg

första delen i vår "lär känna din båtklubb"



- * Vilken brygga ligger ni på? - **VB, tidigare A-bryggan**
- * Hur länge har ni varit medlemmar?: **1999**
- * Vad har ni för båt nu?: **Segelbåt, Bavaria 39 Cruiser 2007**
- * Vad har ni tidigare haft för båtar: **Segelbåt Bavaria 30 Cruiser -06 Motorbåt Albin25 -75**
- * Namn på båten och anledning till namnet.: **S/Y Stina - Stina är namnet på första båtägarens farmor som var rätt bred över häcken - liksom segelbåten - och vi vågade inte byta namn!**
- * Det bästa med att ha båt i Vättern: **Mitt i Sverige, för oss som bor i Jönköping men har rötterna i Kumla är det bra läge att ha båten i Askersund som är nära Kumla, det kristallklara sötvatten, kräftfisket, sandstränderna, blåbärsrisen på öarna, fin naturskön skärgård med många öar och bra tilläggningsplatser, nära till västkusten och östkusten via Göta Kanal, stort innanhav med rimliga avstånd till större trevliga gästhamnar som Askersund, Aspa, Karlsborg, Motala, Vadstena och Hjo. Och sist men inte minst den mysiga båtklubben i Askersund med alla coola och trevliga båtgrannar som man även träffar på lite varstans ute till sjöss!**
- * Det bästa med att vara medlem i ASMK: **Det är en fin och välskött skyddad hamn mitt i sommarmysiga Askersund. Tillsammans med alla andra medlemmar bildar vi en stor och härlig båtfamilj som har ett aktivt båtliv med segling, fester och annat kul. Klubben har en lång historik och det är trevlig stämning mellan alla i klubben. Under åren har vi skapat många personliga relationer och det bidrar till den goda stämningen, men tyvärr har även många vi lärt känna under åren lämnat båtlivet av olika skäl**

Värsta sommarminne:

När vår rykande fabriksfärska Bavaria 30C kom till Askersund sommaren 2006 så slussade vi ner till västkusten, tillsammans med Harry 8 år och Gustav 3 år. Bror Mats, Marlene, sönerna William och Fredrik och tre hundar trängde in sig i korken AlbinTina (deras dåvarande Albin 25:a) och hängde på. Sommaren var underbart varm och det blev många bad i kanal och på kusten, samt lagom med båtparty för våra småbarnsfamiljer. I Lysekil brukar det vara knökfullt i den äldsta gästhamnen, så tidigt en förmiddag gled vi lyckligt in på bästa plats längsides med kajen - mycket nöjda med att vara ute i god tid för en gångs skull. Mats o co hade åkt till en annan hamn för att träffa vänner. Efter angröning gick vi upp på stan och träffade ett gäng gamla kompisar ett par timmar. När vi kom tillbaka hade situationen i hamnen förändrats radikalt. Västkusttåget med hundratals båtar inklusive riklig besättning med en medelålder på cirka 20 år hade lagt sig tillrätta i hamnen. Vi låg som innersta båt av åtta i vår rad, och var rejält inkapslade åt alla håll. Som mest låg tio båtar i bredd. Ingen idé att försöka bryta sig ut och söka annan hamn, de andra båtarnas besättningar var dessutom redan rejält överförfriskade. Under natten dunkade musiken hög långt efter att solen både gått ner och upp, och vi räknade till minst 500 överpassager på vår nya fina båt då partyfolket skulle fram och tillbaka mellan de olika festbåtarna. På båten längst ut, en skruttig Maxi 77:a, trängdes periodvis tjugo pers i aktern så båten hade en farlig vinkel och vi befarade att den skulle sjunka och dra oss alla ner i djupet... Vår båt var högre än den utanför oss så alla tog ett rejält tag i mantågslinorna eller i bästa fall i vanten för att dra sig upp på vår båt. Droppen var när en tjej skulle kliva ombord med boots med järnbeslag på, då blev det utskällning och krav på strumplästen. Klockan fem fick jag nog och skrek rakt ut att nu får ni för i h-vete gå och läääääggga er, vi har dessutom barn på båten!!! Ta't lugnt, fick jag till svar, vi ska bara kolla marelden först (på klingande göteborgska)! Vad svarar man på det, bara att ge upp liksom... Framåt sextiden på morgonen somnade vi utmattade till slut, men vaknade bara någon dryg timme senare till ljudet av startande motorer. Klockan 7.30 hade alla partybåtar åkt vidare till nästa hamn, i ett festtåg som varar en hel vecka varje sommar. Kvar stod en ensam, skitig och skräpig Bavaria 30C och vi hade rejält arbete med att städa båten. Vissa ärr i gelcoaten fick dock vår lilla Horisont leva med, troligtvis orsakade av boots-bruden som vi naturligtvis inte hade koll på hela kvällen.

Bästa sommarminne:

Om det värsta sommarminnet är från västkusten så kan det bästa kanske komma från Vättern! Fast de goda minnena är ju så ofantligt många... Kräftfisket med utgångspunkt från Igelbäcken 2009 är dock oslagbart. Vi hade lagt ut 36 burar söder om Stora Röknen och klockan fem på morgonen steg vi upp, ett gäng Lannhards och Sandbergs som trängt ihop sig på två segelbåtar. Dimmorna låg trolskt över landskapet och det var så rått som det bara kan vara en tidig höstmorgon. Vi åkte ut mot Storvättern i en styrpulpetbåt och mötte rejäla vågor när vi lämnade kusten. De 36 burarna gav oss omkring 400 kräftor, men det var nog själva färden ut mot Storvättern, förväntningarna och naturupplevelsen som var bäst.

Andra goda minnen är att vi firat i princip alla våra bröllopsdagar till sjöss/havs sedan första segelbåten köptes 2006. I sommar blir det säkert repris på detta, då vi firar vår 19:e bröllopsdag!

*** Ditt bästa laga mat på ö /båttips eller recept: Oj vad svårt, vi är inga gourmander direkt. Men marshmallows och ett glas vin är alltid trevligt vid lägerelden :-)! Är man på kusten är ett megastort inköp färska räkor och havskräftor ett måste, med ett glas vitt vin är middagen komplett!**

*** Bra & ha pryl i båten som imponerar på andra: Genackersegel på rulle, med den seglar vi garanterat ifrån brorsan! Och dragspelet kanske, är man på bra spelhumör kan det bli riktigt gemytligt!**

***Vem skulle du helst vilja träffa, levande som död?: (Benga svarar): Harry Sandberg, vars båtengagemang inspirerade oss att köpa båt 1999. Harry var Åsas morfar och ägde familjens första båtar i Vättern på 70-talet, bland annat en Albin25 som han köpte ny 1975 och ägde tills båtlivet avvecklades 1990. Harry gick bort 1993, men hade nog gärna varit med och seglat. Mormor Eva, som fyller 100 år i mars 2016 och därmed varit skepparänka i snart 23 år, var med på segelbåten senast 2012 som 96-åring och åkte med en liten tur på Göta kanal.**

***Något som inte så många vet om dig: (Åsa svarar): Den här är egentligen rätt uttjatad men ganska kul så det får bli samma historia som jag dragit så många gånger tidigare. Jag bodde ett år i LA och var som så många andra au-pair tjejer på kändisragg med jämna mellanrum, eller typ hela tiden om jag ska vara ärlig. Största nappet fick jag i maj 1988 då jag fick tillfälle att klämma lite på före detta Mr Universums och tillika Terminator-Arnold Schwarzeneggers svällande muskler på ett café vid Sunset blvd. Att han sedan även blev guvernör för en av världens största ekonomier gör ju inte saken mindre fantastiskt! Ett kul minne!**

Familjen Lannard Öberg har en fin blogg som man kan gå in och kika på & följa deras kryssande!!

http://web.comhem.se/lannhard_oberg/Pa_kryss_med_familjen_Lannhard-Oberg/Valkommen.html

